

Chef Soldaat - BiograPersInformatieding 2018

van de Kaart

'Van de Kaart' is de derde carnavalssingle van Chef Soldaat en gaat over een oude landkaart die Chef in de bunker heeft gevonden. Op de kaart is een oude tempel te zien. Vanuit de Bunkerbar gaan de soldaten van het Leutige Leger naar deze Leutempel. Waar de bron van de eeuwige Leut te vinden is. Chef slaagt erin om deze bron, in de vorm van een gouden bierflesje, te vinden. Maar dan gebeurt er iets wat de soldaten nooit zouden kunnen bedenken...

De strijd om gezelligheid gaat door

Chef Soldaat gebruikt de landkaart in zijn strijd om gezelligheid. Deze gezellige strijd begon met een brief op de deurmat. De jonge Chef Soldaat startte op 11 november 2015 het Leutige Leger en werd al snel de vrolijkste soldaat van Brabant. Hij staat er niet alleen voor: Chef Soldaat strijdt samen met het Leutige Leger. Verschillende vrienden van Chef vervullen naast studie of werk een rol in het Leutige Leger.

Geef Acht! met BB Ullie

Naast 'van de Kaart' zal er ook een tweede single uitkomen: 'Geef acht!', een echte carnavalsplaat samen met BB Ullie. Het is een mix van een springbare beat en een traditionele hoempapa-klank, die blaasband Ullie legerdarisch weet neer te zetten. Daarbij zorgt een vrolijke tekst met veel 'lalalala', dat niemand stil blijft bij het horen van deze plaat.

Volg Chef Soldaat op:

Internet - www.chefsoldaat.nl

Youtube - /Chef Soldaat

Facebook - www.facebook.com/chefsoldaat

Instagram - www.instagram.com/chef_soldaat